

Sol, glädje och många visdomsord!

Säsongens sista månadsträff kunde knappast ha fått en finare inramning än denna soligt, härliga dag.

Värmen påminde mer om en sommardag än om en dag strax efter Påsk och alla de omkring 80 deltagarna såg så underbart friska och ungdomliga ut, som vore det ett konfirmationsmöte!

Dagen till ära hade vi finbesök av en kvintett av välutbildade, kunniga människor från Gbg Universitet, och Chalmers Tekniska Högskola som arbetade med ett projekt, kallat Digitala Seniorer, finansierat av Kamprad-stiftelsen och syftande till att arbeta fram en utbildningsmodell, anpassade för de som föddes innan alla skolelever fått tillgång till det vi brukade kalla "den nya tekniken" = datorer.

Det var mycket glädjande och samtidigt lätt förvånande att så mycket intresse läggs ner på att försöka anpassa tekniken efter människan, i stället för tvärtom.

Ett humant sätt att se på vår gemensamma utveckling. Man blir riktigt rörd och tacksam att denna grupp yngre personer lägger ner så mycket arbete och energi på en åldersgrupp som kommit på efterkälken, men kan komma ikapp och hitta sin plats i denna nya sköna värld!

Sök på Digitala Seniorer - som projektet kallas - så kan du se mera av deras briljanta arbete och vilket stort arbete de lägger ner. Kanske kan människor som vi bidra i någon utsträckning och underlätta för nästa grupp som kommer i kläm!

Ett studiebesök kan gott stå på önskelistan inför hösten och julhelgen!

Samtliga deltagare i projektet var verkligen engagerade och verkade brinna för sina uppgifter. Glädjande att höra och se entusiasmen bland dem - och även hos oss åhörare, som lyssnade andäktigt. Flera av oss gamla skrev upp oss på GU:s epost-lista för ytterligare kunnande. Dessutom tror jag det skulle vara en god idé att gå in på hemsidan www.digitalaseniorer.com och läsa mer om allt som sker och som intresserar de flesta bland oss. Gör det!

Det var ett långt sammandrag, och publiken lyssnade andäktigt och uppmärksamt och signalen för kaffe med dopp, kom lagom som avslutning av mötets första halva. Det var roligt att höra alla nyfikna frågor till våra nya hjältar och alla fina svar. Mera sånt sa en och annan och det är bara att hålla med!

Efter kaffet var det dags för ordförande Olle Viklund att gå igenom en diger lista om bedrägligt handhavande av andras kontant och kontokort.

Vaksamhet och varsamhet är A och O. Tjuvarna är ofta organiserade, så det gäller att vara på alerten och inte vifta kring med kortet!

Det kan ruinera dig totalt om du drabbas, så ha inte alla dina besparingar med dig ut på stan när du är ute efter nya brallor. Snacka med din bank om olika typer av kort för olika ändamål. Han visade även upp en sajt (Dark Web) där skumma element kan plocka upp "hemliga" uppgifter om privata konton.

Vi fick se en lista från England där bedrägerier kostat under ett år, ungefär 320 miljarder (i sv. kronor).

Om du är intresserad kan du logga in på seniornet.se och se hela listan och lite till. Rent allmänt kan sägas att Europa är säkrare än många andra stora ekonomier i världen. Men var inte för blåögd! Ser du något som verkar misstänkt så kolla med företaget och om du har något om helst med det att göra.

Skurkarna är ofta sluga och anger ett tämligen "normalt" namn t.ex. Post nord, Skatteverket eller något annat känt namn.

Berit Magnusson vädjade om hjälp till avdukningen för att bli snabbare klara. De som vill ställa upp ofta kan mejla till Berit på berit.magnusson1968@gmail.com och meddela intresse för kommande träffar! Det kan bli någon timma extra vid varje möte, men man kan ju dela på jobbet!

Och har ni sett! Plötsligt vimlade det av kafekoppsplockande damer och herrar, så köket blev belamrat, men rent på borden blev det, och nog blev den ordinarie personalen klara en stund tidigare alltid.

Men då hade vi redan rusat iväg för att hinna bussen, som om vi glömt att sätta på middagen eller rent av satt den på timer så den skulle vara klar när vi kom hem.

Men sen väntar den härliga sommaren, då vi kan gå omkring i fjolårets slitna shorts och inte vågar oss utanför tomtgränsen för att undvika väcka anstöt!

På återseende till hösten, då har vi kanske kvar vädret från i dag och solguden strålar på era huvuden!

Tack alla för att ni gör träffarna till glada högtidsstunder att se fram emot! Simma lugnt!

LOA

Olle "nolvikarn" Andersson

LARS-OLOF ANDERSSON - VÅRLÖKSGATAN 5F - 417 06 GÖTEBORG

TEL. 031-92 58 31