

## Historik över SeniorNet Göteborgs utveckling

Jag vill berätta lite om SeniorNets utveckling. Föreningen startade januari 1999. På den tiden höll vi till i en liten källarlokal på 4:e Långgatan i Masthugget. En av våra medlemmar, nu bortgångne Sten Olofsson ivrade hela tiden för att vi skulle försöka få en egen lokal. Sten menade att den sociala samvaron var viktigt och att det skulle bli en naturlig träffpunkt för oss SeniorNetare. Tillsammans med dåvarande ordförande Hans Wulfsberg började de leta lokal. Sten fann lokalen på Lotsgatan och tog kontakt med hyresvärden. Det var många diskussioner innan vi skrev hyresavtal. Vi fick ju en väldigt hög hyra, hur klara den? Men sagt och gjort vi skrev hyreskontrakt och den 4:e september 2004 hade vi invigning av vår fina lokal.

Den hösten började vi så smått med kurser(vi kallade det så på den tiden) Vi fick även in en annons i en bostadsrätts tidning där vi berättade om vår förening. Vid den tiden var vi ca 250 medlemmar, men som nästan över en natt när artikeln publicerades, så nästan fördubblades föreningen.

På den tiden fick vi ringa upp alla och få uppgifter för att lägga in dom som medlemmar, mycket jobb, men roligt.

Vi tog även kontakt med biblioteken runt om i Göteborg, som mest har vi varit ca 10 bibliotek, från Angered i Nordost till Frölunda och Hisingen.

Vår cirkelverksamhet växte enormt fort och vi fick många nya cirkelledare. Undertecknad har varit med sedan 2003 och har haft förmånen att få vara med om en enorm utveckling i föreningen. 2004 var inte hela lokalen på Lotsgatan vår utan vi delade den med Medborgarskolan som vi vid den tiden hade ett samarbete med.

Våra datorer i kaféet och datasalen fick vi av Medborgarskolan, 4 i kaféet och 8 i datasalen. Det var datorer som Medborgarskolan bytt ut, så vi började med gammal utrustning, men det fungerade det också.

Utvecklingen gick framåt och det ivrades för en lokal på Hisingen. Vi hittade en lokal i Brunnsbo som vi reparerade och fixade till en hel sommar, invigningen var i september 2006, även GP var där och intervjuade.

Det startades även en sektion i Kungälv. Brunnsbo är numera nerlagd, men Kungälv lever och fungerar bra med egen cirkelverksamhet och egen styrelse, men de tillhör SeniorNet Göteborg.

Någon gång 2008-2009 så lämnade Medborgarskolan lokalen på Lotsgatan. Vid den tidpunkten var undertecknad ordförande sedan en tid och styrelsen började diskutera om vi skulle ta över hela lokalen. Stort beslut, vi skulle få nästan dubbelt så hög hyra och vi kunde inte få mer i lokalbidrag, vi hade redan max. Vidare hade vi Brunnsbo och Kungälv.

Men vi vågade ta steget och skrev nytt kontrakt på hela lokalen. Det blev också nödvändigt att bygga en toalett till och bygga om i anslutning till spegelsalen, där vi fick öppna upp en vägg mellan kaféet och spegelsalen. En spännande tid och framför allt rolig. Resonemanget i styrelsen var att skulle vi satsa, så skulle det göras på Lotsgatan och det har visat sig vara ett bra beslut och det rätta.

Resten vet de flesta av er. Vi är i dagsläget ca 810 medlemmar. Den här föreningen betyder väldigt mycket för många och för undertecknad har den alltid betytt väldigt mycket. Möten med alla medlemmar som passerat revy under alla år. Vi började även väldigt tidigt med våra månadsträffar. Först höll vi till på Allégården, sedan var det Frölundas kulturhus för att till sist hamna där vi nu är i Lundby församlingshem på Hisingen. Vi har en enorm förening som vi kan vara stolta över. Har alltid varit en av de största i Sverige och den enda som har en sådan lokal som vi har. Min förhoppning inför det nya året är att vår förening kan fortsätta att ligga i framkant, men för det behövs det medlemmar som är villiga att ställa upp som cirkelledare, handledare, kafévårdar och i styrelsen.

Jag vill avsluta denna lilla "saga" som jag kallar SeniorNets utveckling med att önska SeniorNet Göteborg all framgång i fortsättningen.

Hälsningar  
Ulla Stahlberg  
2016-08-10

